

## Høstmarked i Andelsbyen Nyvang.

I weekenden d. 11. – 13. September 2015. Inviterede Lisbeth og Bendt Nielsen til en tur tilbage i tiden. Vi mødtes på Holbæk Camping, hvor Bendt havde sørgede for plads til os alle, og som så også var udgangspunkt for turen tilbage til den tid hvor Bendt, i sin ungdoms vår, havde travet rundt med halm i træskoene, og sværmet med pigerne på gården.

Efter ankomst om fredagen, var der tid til hygge, og sædvanen tro blev der selvfølgelig også fortalt en røverhistorie eller to, hen over en kølig forfriskning. Vejret var heldigvis med os, så der blev lagt et par pølser på grillen, og så var der ellers afslapning for resten af aften.

Lørdag morgen "tidligt" havde Lisbeth og Bendt kaldt til samling, jeg tror at Bendt syntes, at vi også skulle have lov til at prøve, hvad det ville sige at komme tidligt ud af fjerne, (det må være et landmands udtryk). Her fortalte Bents lidt, om sin tid som gårdskar, og selvfølgelig også om den forestående tur til Andelsbyen Nyvang, efter vel overstået briefing, gik turen så til Nyvang.

Vel ankommen til Nyvang, blev vi modtaget af sogneråds formanden, som gav en lille orientering om, hvad der var at opleve denne dag, og det var ikke så lidt endda.

Her syntes jeg at billederne fortæller bedre, end jeg kan forklare, de mange oplevelser vi fik den dag på Nyvang.

De mange oplevelser fik da også en ende, og turen gik tilbage til campingpladsen, hvor vi havde den store fornøjelse at kunne indvie, Conny og Karsten nye vogn, og det gik resten af eftermiddagen med.

Vi var igen heldige at vejret var med os, lørdag aften, så vi kunne afslutte en herlig dag med fællesspisning i det fri. Men alt godt for en ende, for mørket fald på, og det blev lige en tand for køligt tilsat sidde ude, og så var den dag så afslutte på behørig vis.

Søndag stod vi op til regnvejr, men hvad gør det, når man alligevel skal bryde op, og drage tilbage til hverdagen trommerum.

Vi takker Lisbeth og Bendt for en dejlig og oplevelsesrig weekend og Holbæk Camping for at huse os.  
Anni Meyer og Ivan Møller

---

Andelslandsbyen Nyvang har i weekenden 12.-13. september afholdt det årlige høstmarked, og i den anledning havde Lisbet og Bendt arrangeret et stævne på Holbæk Fjord Camping. Vi var i alt 14 vogne, og da pladsen er meget besøgt, kom vi til at ligge lidt spredt. Lisbet og Bendt kom allerede om torsdagen for at få et overblik over Nyvangs mange bygninger og for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Der var velkomst kl. 10.00 lørdag formiddag, og efter orientering kørte vi i samlet flok til Nyvang, der er bygget op omkring den gamle proprietærgård "Nyvang". Det er et arbejdende museum, hvor man blandt andet kan besøge en slagter, et bageri med café, en kirke, en gammel købmandsbutik, en smedje, et mejeri, et lille husmandsbrug og et savværk. Selve hovedbygningen viser, hvordan de velstående indrettede sig i gamle dage. For at give det hele et autentisk look går de frivillige hjælpere i datidens klædedragter, og de går alle op i deres opgaver med liv og sjæl. I anledning af høstmarkedet var der opsat en masse boder med både spiselige og ikke spiselige varer, så der var meget, der kunne friste købelystne kunder. Da vejret viste sig fra sin pæne side, var markedet godt besøgt og der var en fin stemning overalt.

Conny og Karsten havde købt ny campingvogn, og de inviterede på snacks og en lille én til halsen, så eftermiddagen sluttede på en hyggelig måde. Om aftenen lavede vi langbord på pladsen, og det blev en lidt kold og blæsende forestilling.

Søndag var det igen tid til hjemkørsel, og da det regnede, forlod de fleste pladsen ret tidligt. Vi siger tak til Lisbet og Bendt for et godt og hyggeligt initiativ og til Holbæk Fjord Camping for at huse os.

Ole og Elin