

## Efterårstur Østrig 2016

Efter mange gange at have fortalt om Salzburgland's mange skønne steder blev vi i foråret opfordret til at lave en efterårsferie i området, og denne opfordring blev taget op. I maj kontaktede vi hotel- og campingværtten på Torrenerhof i Golling og fik en aftale i stand. I løbet af sommeren meldte der sig 15 vogne, hvilket var aldeles overvældende. Desværre måtte et hold melde afbud på grund af sygdom, men vi var 15 vogne, der tog afsted. Vi ankom som de første onsdag d. 6. oktober, og resten arriverede i løbet af week-enden. Vejret viste sig i starten fra den våde og kolde side, og vi besluttede derfor at tage en dag ad gangen med hensyn til de planlagte ture, og på forunderlig vis lykkedes det os at have tørvejr i de timer, turene varede.

Søndag formiddag lagde vi blødt ud med at gå ud til Golling-vandfaldet, der ligger ti minutters gang fra campingpladsen. Det er et vældig flot natursceneri. Om eftermiddagen kørte vi til Bluntau ca. 3 km fra pladsen. Der gik vi en tur rundt om nogle hyggelige søer.

Mandag gik turen til Hallstatt ved Hallstättersøen. Denne by udmærker sig ved at være bygget op ad en klippeside. Byen er meget malerisk og meget besøgt. Derefter kørte vi til St. Wolfgang ved Wolfgangssøen, som bl.a. er kendt for filmen Sommer i Tyrol. Turen hjem gik over panoramavejen Postalmstrasse, hvorfra der er en fantastisk udsigt.

Tirsdag besøgte vi Liechtensteinklamm, der er en af Østrigs smukkeste kløfter med brusende vandfald. Den ligger i St. Johan i Pongau, og på vejen derned kunne vi nyde mange skønne scenerier.

Onsdag besøgte vi borgen Hohenwerfen, der er kendt fra filmen Ørneborgen. Vi ankom lige i tid til at se deres fugleshow med falke, gribbe og ørne. Det er interessant at se de store fugle komme svævende lige over vores hoveder. I borgen blev vi vist rundt, og vi fik audioguiden på dansk, så alle fik meget ud af rundvisningen. Om aftenen havde vi bestilt fællesspisning på vores stamgasthaus Alpenrose. Det ligger oppe i nihundrede meters højde med en flot udsigt over dalen.

Torsdag havde vi det smukkeste vejr, så vi kørte op på panoramavejen Rossfeld. Det havde sneet et par dage i forvejen, så der var hvidt på toppen. Det var en betagende tur, og solen skinnede, så det var svært at løsrive sig og komme videre. Turen gik derfra til Königssee i Tyskland, og derfra var der fri hjemkørsel. Nogle besluttede sig til at besøge Kehlsteinhaus, Hitlers tehus. Om eftermiddagen fik vi overrakt en meget fin kurv med diverse lækkerier. Tusind tak.

Fredag begyndte mange deres hjemtur, så vi tog toget til Salzburg sammen med Søren og Nicolai, mens andre tog bilen derind.

Lørdag kørte de sidste fire vogne, og vi blev som de sidste på pladsen til søndag morgen.

Vi siger tak til alle, der trodsede den lange vej og deltog og til Torrenerhof for at huse os.

Ole og Elin